

# ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ+ ΜΕ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ e-ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Υπάρχουν λιμνάζοντες πόροι ύψους 7,2 δισ. ευρώ και υπάρχει κίνδυνος η χώρα να αποτύχει στην αξιολόγηση εκτέλεσης του RRF, που γίνεται από την Ε.Ε. στο τέλος του έτους, με αποτέλεσμα να χαθούν πόροι



**Μάριος Κάτσις**

Τομέαρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής Θεσπρωτίας

**Η** χώρα μας βρίσκεται στη δίνη απανωτών κρίσεων με εξωγενή αίτια, αλλά και με ενδογενείς επιβαρυντικούς παράγοντες, καθώς η κυβέρνηση λειτουργεί ως επιταχυντής της κρίσης και όχι ως μέρος της λύσης.

Παράλληλα βρισκόμαστε εν μέσω της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπου οι νέες τεχνολογίες δεν είναι το μέλλον, είναι ήδη εδώ και αλλάζουν πυρηνικά την οικονομία, την κοινωνία και τις συνθήκες διαβίωσης.

Ο κλάδος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι από τους ευνοημένους της post Covid εποχής, καθώς έχει τους πόρους ώστε να «τραβήξει κουπί» κόντρα στην επαπειλούμενη παγκόσμια ύφεση. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον κλάδο ανέρχονται στο 20% του συνολικού ποσού, ενώ υπάρχει και το νέο τομεακό πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 913 εκατ. Η απορρόφηση και η αξιοποίηση των πόρων πρέπει να γίνουν με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο και αποτελεσματικά.

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναγνωρίζουμε εμπράκτως την ανάγκη συγκλίσεων στους στόχους της Ψηφιακής Μετάβασης και τη σχετική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση, καθώς αποτελεί συνέχεια των δικών μας πολιτικών. Ωστόσο, δεν συμεριζόμαστε τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τα επιτεύγματά της, ούτε και τον τρόπο επίτευξης των στόχων της Ψηφιακής Πυξίδας 2030,

**Σύμφωνα με έκθεση του ΣΕΒ, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων.**

που έχει εκπονήσει η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα: 1ον) Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που υλοποιεί η κυβέρνηση, έως τον Μάρτιο του 2022 είχε εισροές 7,52 δισ. ευρώ και δαπάνες μόλις 310 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν λιμνάζοντες πόροι ύψους 7,2 δισ. ευρώ και ότι ο στόχος της απορροφητικότητας που είχε θέσει η κυβέρνηση για

το 2021 δεν επετεύχθη, ενώ με τους ρυθμούς αυτούς είναι ανέφικτος και ο στόχος για το 2022.

Εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος: Η χώρα να αποτύχει στην αξιολόγηση εκτέλεσης του RRF, που γίνεται από την Ε.Ε. στο τέλος του έτους, με αποτέλεσμα να χαθούν οι πόροι του RRF. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να βρεθούμε στην πολύ δυσάρεστη θέση είτε να χρηματοδοτήσουμε τα ψηφιακά έργα από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, που είναι περιορισμένο, είτε να καταφύγουμε στον εξωτερικό δανεισμό, ενώ τα επιτόκια δανεισμού είναι απαγορευτικά.

2ον) Η χρηματοδότηση δεν αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επειδή κατευθύνεται μέσω των τραπεζών κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς καμία διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Οι πόροι κατευθύνονται κυρίως στις εισαγωγές, επιτείνοντας το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

3ον) Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται 3η από το τέλος (25η στους 27) στην Ε.Ε. στον γενικό δείκτη DESI 2021 για το έτος 2020, ενώ σε επιμέρους δείκτες της συνδεσιμότητας και

στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες βρίσκεται στην τελευταία και την προτελευταία θέση αντίστοιχα. Στις θέσεις εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ καταγράφεται σημαντική πτώση, παρά τη ζήτηση που είχαν αυτές οι ειδικότητες στον καιρό της πανδημίας, με ευθύνη κυρίως της πολιτικής της κυβέρνησης, που αφήνει χιλιάδες παιδιά εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, όσον αφορά την εκπαίδευση προσωπικού σε ψηφιακές δεξιότητες στον κλάδο ΤΠΕ, έχουμε πτώση από την 23η στην 25η θέση, με ταυτόχρονη απότομη μείωση της επίδοσης της Ελλάδας στο προ τρίτης επίπεδο.

4ον) Σύμφωνα με την 3η ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι το cloud, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επίσης καταγράφεται η σημαντική εξάρτηση των εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ από τα έργα του Δημοσίου.

Για εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι ούτε προνόμιο ούτε απειλή. Ακολουθεί την ανάπτυξη της «οικονομίας της πληροφορίας», που μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ανθρωποκεντρικά. Το σχέδιό μας «Ελλάδα+» στοχεύει σε μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και συμπερίληψη, με όφελος και για το δημόσιο συμφέρον, αλλά και για την καλή λειτουργία της αγοράς ΤΠΕ.