

ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βουλευτής Αχαΐας - Τομέαρχης Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Με το πρόστιμο των 100 ευρώ η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στην κοινωνία και ποινικοποιεί τη φτώχεια

Συνέντευξη στον ΧΡΗΣΤΟ ΚΥΜΠΙΖΗ

Το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών «συνιστά ομολογία παταγώδους αποτυχίας της πολιτικής του πρωθυπουργού» τονίζει η Σία Αναγνωστοπούλου μέσω της Κυριακάτικης Kontranews και συμπληρώνει: «Πρόκειται για μέτρο μισανθρωπισμού, ανηθικότητας, ταξικότητας και κοινωνικής τοξικότητας». Η βουλευτής Αχαΐας εξηγεί το τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί και καταθέτει τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη στήριξη του ΕΣΥ. Επίσης, μιλά για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ένα σαφές προβάδισμα της ΝΔ, σχολιάζει τις εργασίες της εξεταστικής για τη «λίστα Πέτσα» και δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για εκλογές, όποτε αυτές γίνουν.

► Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε έντονα στην απόφαση του πρωθυπουργού για το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60...

Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας -ο οποίος ελάχιστα μέρες πριν ξόρκιζε την υποχρεωτικότητα ως αναποτελεσματική και αντιδημοκρατική, ενώ ο υπουργός του για την Υγεία την κατακεραυνώνει ως αντισυνταγματική- καταφεύγει σε ένα τόσο ακραίο μέτρο, αυτό συνιστά ομολογία παταγώδους αποτυχίας της πολιτικής του. Πρόκειται για μέτρο μισανθρωπισμού, ανηθικότητας, ταξικότητας και κοινωνικής τοξικότητας. Η απομόνωση μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, η στοχοποίησή της ως υπεύθυνης για τη δραματική αύξηση των θανάτων στη χώρα και η τιμωρητική αντιμετώπισή της, δείχνει μια κυβέρνηση που αποσιωπά οποιαδήποτε ευθύνη για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ, για την κατάρρευση του ΕΣΥ, για τη μη συστηματική εμβολιαστική καμπάνια. Μεταθέτει το πρόβλημα στην κοινωνία (κοινωνικός αυτοματισμός: «οι ηλικιωμένοι υπεύθυνοι για τη δημόσια υγεία», «υπεύθυνοι για τον θάνατο»). Ποινικοποιεί τη φτώχεια (όποιοι είναι ηλικιωμένοι, ανεμβολίαστοι αλλά εύποροι εξαγοράζει την «ελευθερία του»). Κυριώς όμως διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή και ενόπτια, απαραίτητη για έναν «πόλεμο», όπως είναι η πανδημία. Είναι μέτρο αναποτελεσματικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν νομοί στη χώρα με ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη, αλλά και νομοί με εξαιρετικά χαμηλά σε όλο τον πληθυσμό. Αντί η κυβέρνηση να εστιάσει στους δεύτερους, να αναζητήσει τις αιτίες και να ενισχύσει τις προσπάθειές της, καταφεύγει στην τιμωρία των ηλικιωμένων γενικώς. Αυτό, επί της ουσίας δεν λύνει κανένα πρόβλημα, ούτε για τη δημόσια υγεία, ούτε για τους κατακόκκινους νομούς ούτε για τη θνησιμότητα σε αυτούς. Απλώς, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να εξασφαλίσει μια κάποια επικοινωνιακή σωτηρία, αν ο αριθμός εμβολιασμού ηλικιωμένων παρουσιάσει μια αύξηση. Δεν απασχολά το σημαντικότερο έλλειμμα που υπάρχει για να δοθεί ο «πόλεμος» κατά της πανδημίας αποτελεσματικά. Τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες, τη σχέση αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας κράτους-πολιτών-κοινωνίας. Και η σχέση αυτή οικοδομείται όταν η κυβέρνηση γίνεται ο «μπροστάρνος» της υπόθεσης «δημόσια υγεία». Η κυβέρνηση όμως θεωρεί πολυ-



Η μάχη δεν είναι ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, νέους και ηλικιωμένους, πειθαρχημένους και απειθαρχημένους. Η μάχη είναι για τη ζωή όλων μας!

τέλεια την ενίσχυση του ΕΣΥ, την ενίσχυση του στόλου των ΜΜΜ, τη μείωση των μηδενών στις τάξεις. Κλείνει τα μάτια για λόγους μικροκομματικής σκοπιμότητας σε χώρους (Εκκλησίες) ή σε επαγγελματικές ομάδες όπου εγκυμονεί ο κίνδυνος υπερμετάδοσης του ιού -και στους ηλικιωμένους.

► Τι παραπάνω θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί;

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με αίσθηση πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης, ευθύς εξαρχής ανέδειξε τη σημασία του εμβολιασμού, με την πρόταση Τοίπρα για άρση των πατεντών (ο κ. Μητσοτάκης είχε καγχάσει αλαζονικά). Επιμένει για την ανάγκη συστηματικής καμπάνιας και εκστρατείας, πόρτα-πόρτα όπου χρειάζεται, προκειμένου να πεισθούν οι πολίτες. Ζητά συμπράξη επιστημόνων (κυριώς του οικογενειακού γιατρού), τοπικών αρχών, ιερέων ο εκκλησίας, βουλευτών, καλλιτεχνών, για να πεισθούν οι πολίτες που διστάζουν (συνεργεία εμβολιασμού σε απομακρυσμένες περιοχές). Συστήνει την υποχρεωτικότητα με αναλογικότητα σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Η Πορτογαλία με τέτοιες πολιτικές πέτυχε πολύ ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη. Στη δική μας χώρα όμως, τη Δεξιά πάντα τη βόλευε -και τώρα τη βόλευε εξαιρετικά- το στερεότυπο του απειθαρχού, ανορθολογιστή Έλληνα που δεν καταλαβαίνει από κανόνες, για αυτό χρειάζεται επιβολή, αυταρχισμό, τιμωρία και δικαστική πολιτική. Αυτό ωστόσο είναι ένα επικίνδυνο στερεότυπο για όλη την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καταστατικά εναντίον τέτοιων στερεοτύπων. Η μάχη δεν είναι ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, νέους και ηλικιωμένους,

πειθαρχημένους και απειθαρχημένους. Η μάχη είναι για τη ζωή όλων μας! Και αυτό προϋποθέτει πατριωτισμό αλληλεγγύης. Όχι δεξιά «πατριωτισμό του δικασμού», των «καλών» εναντίον κάποιων κακών.

► Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλείψεις στο ΕΣΥ. Πριν λίγες ημέρες καταθέσατε αναφορά για το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα... Για ποιον λόγο; Τι πρέπει να γίνει για να αντέξουν τα νοσοκομεία μας;

Σε αυτό το μείζον θέμα οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατατεθειμένες και αναλυτικές. Τα νοσοκομεία για να αντέξουν χρειάζονται το σημαντικότερο που χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Προσλήψεις και ενίσχυση των ΜΕΘ! Από την άλλη μεριά, χρειάζεται άμεσα στήριξη και των περιφερειακών νοσοκομείων. Όταν, για παράδειγμα, καταρρέει το νοσοκομείο του Πύργου, ενώ το νοσοκομείο του Αγίου είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, αυτό σημαίνει ότι σπάει η χωρική αλυσίδα αλληλεγγύης ανάμεσα στα νοσοκομεία μιας ευρύτερης περιοχής: «Ρίο» και «Άγιος Ανδρέας», που έχουν σε μεγάλο βαθμό κοβινοτοποιηθεί, χάνουν σημαντική υποστήριξη, καλούνται να σπώσουν το βάρος μιας μεγάλης περιοχής, ενώ οι ασθενείς με άλλες, σοβαρές ασθένειες μένουν απροστάτευτοι. Η ενίσχυση της ΠΦΥ, η συστηματική και οίκον παρακολούθηση των κρουσμάτων, η διεξαγωγή τεστ σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, είναι κάποιες από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την υποστήριξη του ΕΣΥ που πείζει δραματικά.

Όμως η κυβέρνηση δεν ακούει ούτε τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Ο πρωθυπουργός στη Βουλή αμφισβητούσε ευθέως («δεν υπάρχουν στατιστικές») τις κραυγές των επιστημόνων ότι οι περισσότεροι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ καταλήγουν μοιραία στον θάνατο.

► Σας ανησυχεί το γεγονός πως παρά τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, η ΝΔ προηγείται στις δημοσκοπήσεις;

Ο ΣΥΡΙΖΑ διευρύνει τους διαύλους επικοινωνίας με τη την κοινωνία, με τα κινήματα, με τους μαζικούς χώρους και φορείς. Οι περιοδείες του Τοίπρα σε όλη την Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται. Για μας, ο σημαντικότερη δημοσκοπήσεις είναι αυτή που γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο με τους πολίτες. Δεν ανησυχούμε, ούτε εφρανούμε. Γρηγορούμε!

► Τα περιμένουμε από την επιτροπή που ερευνά τη λεγόμενη λίστα Πέτσα;

Οι έρευνες της επιτροπής υπονομιεύτηκαν ευθύς εξαρχής από τις μεθοδεύσεις της ΝΔ. Το γεγονός και μόνο ότι προσεταιρεύτηκαν δια του αποκλεισμού τους από τον κατάλογο των μαρτύρων τα πολιτικά πρόσωπα (καθεζώντων ο κ. Πέτσας), αυτοί δηλαδή που παίρνουν αποφάσεις, βόθ για τον παγκό του Μαξίμου μπροστά στον κίνδυνο αποκαλύψεων. Η εξέταση μαρτύρων που δεν είχαν αφορασιστική ευθύνη και η μονότονη απάντησή («δεν γνωρίζω») κάποιων από αυτούς σε όλες τις ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης, δείχνει τον φόβο του επιτελικού κράτους μπροστά στη λογοδοσία. Παρά τις προσπάθειες ωστόσο υπονόμευση των ερευνών της επιτροπής, αυτές οι ίδιες οι μεθοδεύσεις της ΝΔ καταμαρτυρούν αυτό που όλοι οι πολίτες γνωρίζουν: το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά την ενημέρωση, δηλαδή τη δημοκρατία.

► Πιστεύετε πως θα στηθούν κάλπες την Άνοιξη; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος;

Για τον χρόνο των εκλογών δεν μπορεί να κάνω πρόβλεψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι σε θέση μάχης για τη νίκη.