

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΡΙΑΔΟΥ  
m.zafiriadou@realnews.gr

«Αν όχι τώρα, πότε;», αναρωπιέται για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Γιάνης Ραγκούσης, παραπέμποντας στην κατάσταση με την πανδημία, όπως εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες, αλλά και σε εκείνη με την ακρίβεια στην αγορά. «Ζητάμε εκλογές για να προλάβουμε τα χειρότερα», λέει, εκτιμώντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει κάποιος να ζει πολύ μακριά από την ελληνική κοινωνία για να κρίνει θετικά τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη». Καταλογίζει, εξάλλου, στη Ν.Δ. ότι «βάζει την αγορά και το εμπορικό κέρδος πάνω από τον άνθρωπο, ακόμα και σε εποχή πανδημίας», ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να ανοίξουν τα σχολεία, δεδομένης της εξάρτησης της πανδημίας. Τέλος, διαβεβαιώνει ότι το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αποδίδοντας σε «σενarioγράφους του Μαξίμου» τα περί αναβολής του.

■ **Κύριε Ραγκούση, το κόμμα σας ζητά εκλογές. Θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία, με δεδομένο, αφενός, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και τόσο ευνοϊκές για τον ΣΥΡΙΖΑ και, αφετέρου, ότι έχουμε δεκάδες χιλιάδες κρούσματα κορωνοϊού την ημέρα;**

Αγαπητή κ. Ζαφειριάδου, αν δεν ζητούσαμε τώρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τότε πότε; Αν όχι τώρα που η πανδημία εξελίσσεται σε μια κοινωνική τραγωδία εξαιτίας των συνεχιζόμενων κυβερνητικών επιλογών να μην ενισχυθεί το ΕΣΥ, τότε πότε; Αν όχι τώρα που δεκάδες συμπολίτες μας πεθαίνουν δισαυλωμένοι εκτός ΜΕΘ, τότε πότε; Αν όχι τώρα που ξεκινά ένα τσουνάμι ακρίβειας αλλά και αισχροκέρδειας, τότε πότε; Ζητάμε εκλογές μετά από περίπου δύο χρόνια που προσφέραμε πρωτοφανή και πραγματική πρόθεση ανάλιψης μέρους του πολιτικού κόστους που συσπειρώσαν η πρότασή μας για κοινό υπουργό Υγείας, καθώς και η πρότασή μας για σύγκληση του συμβουλίου αρχηγών. Προτάσεις που κατηγορηματικά και αλαζονικά απέρριψε ο κ. Μητσοτάκης. Και, ναι, ζητάμε εκλογές, όπως οι εκλογές που εν μέσω πανδημίας πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ και στη Γερμανία, ή σε ελληνικά κόμματα για την ανάδειξη της ηγεσίας τους. Εκλογές για να προλάβουμε τα χειρότερα. Εκλογές για να σταματήσει εδώ ο κατήφορος για τους πολίτες. Εκλογές για να υπάρξει μια εντελής διαφορετική διακυβέρνηση για τη δημόσια υγεία, για το ΕΣΥ και το κοινωνικό κράτος, για την προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που παρ'όλαυ και δημιουργούν.



**Γιάνης Ραγκούσης**  
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

## «Εκλογές για να προλάβουμε τα χειρότερα»

«Πρέπει κάποιος να ζει πολύ μακριά από την ελληνική κοινωνία για να κρίνει θετικά τη συνοδική και την τρέχουσα διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση»

■ **Ηδη, γράφεται, για παράδειγμα, ότι θα αναβληθεί το Συνέδριο του κόμματός σας λόγω πανδημίας. Είναι οριστικό; Και σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι λίγο παράδοξο να ζητάτε εκλογές;**

Είναι φοβεροί αυτοί οι σενarioγράφους του Μαξίμου που διέδωσαν, χρονιαρές ημέρες, αυτήν την ανυπόστατη φήμη περί αναβολής του Συνεδρίου. Προφανής σκοπός τους ήταν να αποδυναμώσουν το αίτημα των πρώωρων εκλογών, όταν είδαν την απήχηση που έχει στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που είναι οριστικό είναι το ακριβώς αντίθετο. Το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που ταυτόχρονα θα είναι και το 1ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Και το Συνέδριό μας όχι μόνο θα πραγματοποιηθεί στην ώρα του, αλλά θα είναι και ένα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός. Οχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και συνολικά για την προοδευτική παράταξη και την πολιτική ζωή της χώρας. Θα είναι

ένα Συνέδριο πλούσιο σε ιδέες, προτάσεις, ακόμη και γόνιμες αντιθέσεις. Θα είναι ένα Συνέδριο-υπόδειγμα, για ένα κόμμα που εξελίσσεται δημοκρατικά. Για ένα κόμμα που πορεύεται αποκλειστικά με βάση τις επιλογές των μελών του και όχι τις επιταγές των κάθε λογής διαπλεκόμενων συμφερόντων.

■ **Αλήθεια, πώς κρίνετε τα τελευταία κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας; Θεωρείτε ότι αρκούν; Μήπως ένα νέο lockdown είναι απαραίτητο;**

Πρέπει κάποιος να ζει πολύ μακριά από την ελληνική κοινωνία για να κρίνει θετικά τη συνολική και την τρέχουσα διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Θέλετε να δούμε τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι σε ΜΕΘ ή βρέθηκε με καθυστέρηση; Θέλετε να δούμε τα συνολικά στατιστικά μεγέθη που κατατάσσουν την Ελλάδα καθημερινά όλο και σε χειρότερη θέση διεθνώς; Θέλετε να κοπάζουμε την αγόγωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελληνίδων και Ελλήνων που δεν έχουν τα χρήματα για να υποβληθούν στα προβλεπόμενα τεστ, την ώρα που σε τόσες χώρες αυτά συνταγογραφούνται και προσφέρονται δωρεάν; Μήπως θέλετε να θυμηθούμε πως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αντικατέστησε το σύνολο των διαχειριστών της πανδημίας -Κιλια, Κοντοζαμάνη, Χαρθαλιδή- τον πρώτο ενάμιση χρόνο, επικειρώντας να τους φορτώσει την ευθύνη, λες και δεν γνωρίζουμε πως δικές του, προσωπικά, ήταν όλες οι αποφάσεις που μας οδήγησαν σε αυτό το εθνικό υγειονομικό βατερλό; Ή, μήπως, θέλετε να θυμηθούμε τις ψεύτικες προσδοκίες που επεδίωξαν διαρκώς να δημιουργούν με τις κεντρικά σχεδιασμένες δηλώσεις όλων όσοι κατοικοεδρεύουν στο Μαξίμου, περί δήθεν τέλους της πανδημίας, για τελευταίο μήνι κ.λπ.; Δηλώσεις που επί μήνες προκάλεσαν έναν καταστροφικό κοινωνικό εφesusκασμό μέσα στο 2021, με αποτέλεσμα οι μεν εμβολιασμένοι να σταματήσουν να προσέχουν και οι δε ανεμβολίαστοι να μη νιώθουν ότι έχουν κάποιο λόγο για να εμβολιαστούν. Δηλώσεις που και σήμερα συνεχίζονται από την κυβέρνηση, με την ίδια απαράδεκτη ελαφρότητα.

■ **Τι θα πρέπει να γίνει με τα σχολεία;**

Μετά την προχθεσινή, αιχμηρή και δραματική προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η «Ομικρον» μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο επικίνδυνη παραλλαγή, ο τρόπος που αποφάσισαν ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Κεραμειώ να ανοίξουν τα σχολεία είναι εντελώς αδικαιολόγητος και επικίνδυνος. Σε ένα ΕΣΥ απαξιωμένο από την ίδια την κυβέρνηση, με ήδη νοσούντες υγειονομικούς που αυξάνονται καθημερινά, το ερώτημα είναι σε ποιο νοσοκομείο θα καταφύγει αύριο ο μαθητής, ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός που θα νοσήσουν; Ποιος μπορεί να ανέχεται πλέον αυτούς που στην πανδημία αύξησαν τους μαθητές ανά τμήμα και σήμερα συνεχίζουν να πορεύονται με το κακουρηγμητικό πρωτόκολλο 50%+1;

■ **Πώς σχολιάζετε τη διαπίστωση που επιβλήθηκε στα PCR tests, με ανώτατη τιμή τα 47 ευρώ; Θεωρείτε ότι λύνει το πρόβλημα των πολιτών, την ώρα που η πανδημία καλοκαιρίζει;**

Είναι εξαιρετικά απλό και ιδιαίτερα διαφορετικό θέμα. Όταν μια πολιτική δύναμη όπως η Ν.Δ. βάζει την αγορά και το εμπορικό κέρδος πάνω από τον άνθρωπο, ακόμη και σε εποχή πανδημίας, τότε δεν υποστηρίζει και δεν νομοθετεί τη δωρεάν συνταγογράφηση των τεστ, όπως συμβαίνει σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης. Επίσης, αφήνει επί δύο χρόνια χωρίς ανώτατη τιμή αυτά τα τεστ.