

Στον **ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ**  
f.klavdianos@realnews.gr

«Το “Μένουμε Ορθιοί” είναι η απόδειξη ότι μπορούμε χωρίς μνημόνια», δηλώνει στη Realnews ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, **Αλέξης Χαρίτσης**, υπογραμμίζοντας πως «αντιθέτως, ο κίνδυνος των μνημονίων θα επανέλθει εφόσον συνεχιστεί η κυβερνητική πολιτική της ανοσίας της αγέλης στην οικονομία, που θα οδηγήσει σε κατακρήμνιση του διαθέσιμου εισοδήματος εργαζομένων και μικρομεσαίων».

#### ■ Η χώρα συζητά αρκετά ικανοποιητικά για την οικονομία;

Κάθε ημέρα που περνά, η κρίση ακουμπά την καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Η κοινωνία βλέπει με εξαιρετική ανησυχία τις εβδομάδες να περνούν και την κυβέρνηση να εξαντλείται σε διαγγέλματα και αποσπασματικά μέτρα. Η επερχόμενη ύφεση είναι σαφές ότι έχει ταρακουνήσει τις παλιές βεβαιότητες που κυριαρχούσαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι θετικό. Αλλά δεν αρκεί. Η ήττα των μνημονίων και της λογικής των περικοπών και της λιτότητας πρέπει να συνδυαστεί με ένα πανευρωπαϊκό και εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής ανασύνταξης. Η κοινωνία συζητά γι' αυτό και το έχει ανάγκη. Η κυβέρνηση, δυστυχώς, περιορίζεται στη μικροπολιτική διαχείρισης της συλλογικής επιτυχίας μας σε υγειονομικό επίπεδο, ενώ στην οικονομία πορεύεται με το «βλέποντας και κάνοντας», που οδηγεί σε βίαιη αναδιάρθρωση υπέρ των λίγων και ισχυρών.

#### ■ Πώς αξιολογείτε το πρόγραμμα 32 δις. της Κομισιόν;

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μια θετική εξέλιξη, αν και υπάρχουν ακόμη γκριζές ζώνες για τις προϋποθέσεις και τους όρους εκταμίευσης των κονδυλίων. Γνωρίζοντας, βεβαίως, πόσο χρονοβόρες και επώδυνες είναι πάντα οι διαπραγματεύσεις στην Ε.Ε., θα πρέπει να περιμένουμε και την οριστικοποίηση της απόφασης.

Η πρόταση αυτή, πάντως, δικαιώνει τις διαχρονικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών-μελών. Δικαιώνει, επίσης, τη λογική του προγράμματός μας «Μένουμε Ορθιοί» για γενναία, εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση της οικονομίας για τη συγκράτηση της ύφεσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει πλέον καμία δικαιολογία. Η πολιτική που καταδικάζει την οικονομία σε βαθιά κρίση και βυθίζει μικρομεσαίους και εργαζομένους στην απόγωση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

#### ■ «Βγαίνουν» οικονομικά όσα περιλαμβάνονται στο «Μένουμε Ορθιοί 2»;

Το «Μένουμε Ορθιοί» είναι ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα. Ουσιαστικά το παραδέχθηκε με την απάντησή του και το υπουργείο Οικονομικών.

Νέο μνημόνιο; Ε, όχι! Η μνημονιακή επιτήρηση ήταν το αποτέλεσμα των επιλογών του παλιού πολιτικού συστήματος, ενώ η έξοδος από αυτήν ήταν προϊόν της συλλογικής προσπάθειας του λαού μας και της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Το «Μένουμε Ορθιοί» είναι η απόδειξη ότι μπορούμε χωρίς μνημόνια, ακριβώς επειδή η χώρα το 2018 βγήκε από αυτά, διαθέτοντας επαρκείς πόρους -πρώτη φορά μετά από χρόνια- για να χαράξει τη δική της πορεία.



**Αλέξης Χαρίτσης** Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

## «Η κυβέρνηση στην οικονομία πορεύεται με το “βλέποντας και κάνοντας”»

«Η ήττα των μνημονίων και της λογικής των περικοπών και της λιτότητας πρέπει να συνδυαστεί με ένα πανευρωπαϊκό και εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής ανασύνταξης»

Αντιθέτως, ο κίνδυνος των μνημονίων θα επανέλθει εφόσον συνεχιστεί η κυβερνητική πολιτική της ανοσίας της αγέλης στην οικονομία, που θα οδηγήσει σε κατακρήμνιση του διαθέσιμου εισοδήματος εργαζομένων και μικρομεσαίων, βύθιση της ιδιωτικής κατανάλωσης, καταβράθρωση των ασφαλιστικών ταμείων. Τότε είναι που η χώρα θα χρειαστεί δανειακή στήριξη, και μάλιστα πολύ ακριβή, καθώς η διεθνής οικονομία θα βρίσκεται ήδη στον πάτο του υφισταμένου κύκλου.

#### ■ Πώς απαντάτε σε όσους σας επικρίνουν «από τα αριστερά» ότι εγκαταλείπετε την ταξική μεροληψία και στρέφεστε στη μεσαία τάξη;

Οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Ο πολιτικός προσανατολισμός του ΣΥΡΙΖΑ αγκαλιάζει τους ευάλωτους, τους αδύναμους, τους παραγωγικούς, τους απόμαχους της δουλειάς, την κοινωνική πλειονότητα που βλέπει με ανησυχία ότι η χώρα επιστρέφει στις ημέρες της ανασφάλειας. Την ίδια στιγμή, αποκλείει -εκεί είμαστε πράγματι «μεροληπτικοί»- τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που είχαν μάθει -και τελευταία ξαναθυμούνται, δυστυχώς- πώς να κλείνουν «δουλειές» με το κράτος, που βλέπουν την κρίση ως μια ευκαιρία αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων, που έχουν συνθίσει να δρουν δίχως κοινωνικό έλεγχο.

#### ■ Πρέπει να προχωρήσει ο φράχτης στον Εβρο;

Το πρόσφατο επεισόδιο στον Εβρο εγγράφεται στη συστηματική και διαρκή επιλογή της τουρκικής πλευράς να εντείνει την επιθετικότητά της και να επιδιώκει την όξυνση. Εχοντας αυτό ως δεδομένο, η χώρα μας πρέπει να πορεύεται με σχέδιο, σύνεση και αποφασιστικότητα. Φοβάμαι ότι αυτό που παρακολούθησαμε τις τελευταίες ημέρες ήταν ένα «θέατρο του παραλόγου». Το υπουργείο Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι έκανε διάβημα προς την τουρκική πλευρά για παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας και την ίδια ώρα κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ούτε εί-

ναι σοβαρή η προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει ότι ο φράχτης από μόνος του, ενταγμένος στη λογική της «ευρωπαϊκής ασπίδας», θα αντιμετωπίσει ως διά μαγείας τις προκλήσεις του προσφυγικού. Η μίμηση του Τραμπ, εκτός από πολλαπλά προβληματική, είναι και αναποτελεσματική. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Εβρο είναι σαφής σήμερα, όπως και κατά τη διακυβέρνησή του: αυστηρή φύλαξη των συνόρων με σεβασμό πάντα στο Διεθνές Δίκαιο. Οποιαδήποτε επιπλέον μέτρα ληφθούν για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του προσφυγικού από την Τουρκία πρέπει να συνδυάζονται με ασφαλή δίοδο για την υποβολή ατομικής αίτησης ασύλου.

#### ■ Η Τουρκία απειλεί για έρευνες νοτιώς της Κρήτης. Τι εκτιμάτε για το επόμενο διάστημα;

Δυστυχώς, η τουρκική κλιμάκωση συνοδεύεται από πλήρη διπλωματική αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπενθυμίζω τη λογική κατευνασμού με σκοπό την εξασφάλιση μείωσης ροών, τη μη πρόσκληση της Ελλάδας στη Διαδικασία του Βερολίνου, την επίσκεψη στις ΗΠΑ, όπου ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε να στείλει ελληνικούς Patriots στη Σαουδική Αραβία και έσπευσε να στηρίξει την εκτέλεση Ιρανού αξιωματούχου - χωρίς να λάβει καμία ουσιαστική στήριξη απέναντι στην Τουρκία.

Απαιτείται εθνική στρατηγική ώστε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει ξανά στον ευρωτουρκικό διάλογο, αλλά και να ξαναθέσει στο τραπέζι τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που πετύχαμε τον Ιούνιο του 2019.

#### ■ Πώς απαντάτε σε φωνές που κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ρέπει σε αδιέξοδο λαϊκισμό στα εθνικά; Εμπιστεύεστε τον κ. Δένδια ως υπουργό Εξωτερικών;

Η Ν.Δ. θερίζει τον εθνολαϊκισμό που έσπειρε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι περιέργο τη μια ημέρα να φοράς την περικεφαλαία του Μακεδονομάχου και την άλλη να μιλάς για «μερικές δεκάδες μέτρα». Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη Ν.Δ. στον κατήφορο της μικροκομματικής εργαλειοποίησης των εθνικών θεμάτων. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για μια εξωτερική πολιτική που θα καθιστά την Ελλάδα και πάλι πυλώνα σταθερότητας και παράγοντα λύσεων στην περιοχή, στη βάση της προάσπισης του Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Ο κ. Δένδιας είναι μετριοπαθής πολιτικός, που πήρε σαφή θέση κατά της Χ.Α. και δήλωσε ότι «πολιτική δεν γίνεται με συλλαλητήρια» την περίοδο των Πρεσπιών. Απέναντι στην Τουρκία, ωστόσο, απαιτείται στρατηγική ενεργητικής διπλωματίας και σύγκρουση με εθνικιστικές λογικές που έχουν κοστίσει στον τόπο. Οχι «διπλωματία της επικοινωνίας», αφελείς δηλώσεις και συσκότιση της πραγματικότητας.

#### ■ Πολλοί λένε ότι έχετε «αποκοιμηθεί» στην αντιπολίτευση. Μήπως είστε πια συστημικό κόμμα;

Υπάρχουν αρκετές λογικές αντιφάσεις σε αυτές τις διαπιστώσεις. Αν ήμασταν συστημικό και αδρανές, τότε σίγουρα η πλειονότητα των ΜΜΕ θα έκανε το στοιχειώδες που οφείλει, σύμφωνα με τους κανόνες της δημοκρατίας: θα είχε προβάλλει επαρκώς τις προτάσεις του «Μένουμε Ορθιοί». Να είμαστε σοβαροί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί. Ενοχλεί γιατί υπενθυμίζει ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Υπάρχουν επιλογές. Και η δική μας επιλογή είναι η στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι η διάλυσή της, όπως κάνει με την πολιτική της η κυβέρνηση.